

# Zoka 2015: De Argonauten in het Verre Oosten

---



[www.argo8.nl](http://www.argo8.nl)

## Inhoudsopgave

Chinese Filosofie .....	3
Een bijzonder teamuitje .....	6
De Kunst van het Slepen .....	12
Vertrek + Aankomst .....	13
Vertrek .....	13
Aankomst .....	13
Op reis .....	14
Japanse Samurai .....	16
Chinese muur .....	21
Chinese taal .....	23
Eetgewoontes .....	24
Bereikbaarheid van "De Hoop " gedurende het kamp .....	26
Veiligheid aan boord .....	27
Belangrijk: Lees de volgende regels goed: .....	27
Chineese theecultuur .....	30
Wat nemen we mee, en hoe? .....	32
De Ouderdag .....	34
Het Chinese Keizerrijk .....	35
Homeward bound .....	37
Sloepenrol 2015.....	38



## Chinese Filosofie

De klassieke Chinese filosofie ontwikkelde zich tijdens de laatste vier eeuwen van de Zhou-dynastie, de dynastie die het langste heeft standgehouden in China van 1046 voor Christus tot 256 voor Christus. De periode waarin de klassieke filosofie ontstond wordt de periode van de “Honderd scholen van denken” genoemd. Tijdens deze periode ontstonden allerlei verschillende filosofische stromingen, hierin worden vier hoofd stromingen onderscheiden:

- Confucianisme
- Taoïsme
- Legalisme
- Mohanisme

Van deze stromingen zijn de eerste drie het belangrijkste omdat deze tijdens de geschiedenis een grote rol hebben gespeeld in de ideologie van China en de manier waarop het rijk werd bestuurd.

### Confucianisme



De bekendste filosofie uit China is waarschijnlijk het Confucianisme. Het Confucianisme is genoemd naar de leraar, politicus, adviseur en filosoof Kongzi (meester Kong) die leefde van 551 tot 479 voor Christus. Zijn naam is later door de Europeanen gelatiniseerd tot Confucius. Confucius was een gerespecteerde leermeester die veel leerlingen die later zijn gedachtegoed over heel China en daarbuiten verspreidden. Confucius was tijdens zijn leven op zoek naar kennis en deugdzaamheid en bestudeerde hiervoor het verleden, hierover zegt hij: *“Ik werd niet met kennis geboren. Ik ben toegewijd aan de oudheid en zoek snel naar kennis.”*

Bij Confucius staat de mens centraal, zijn leer is verzameld in de ‘Analekten,’ de Gesprekken. De Gulden Regel van Confucius is: *“Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet.”* Verder kent het confucianisme vijf constanten of deugden:

- Ren, menselijkheid/medelijden
- Yi, rechtvaardigheid
- Li, fatsoen
- Zhi, wijsheid
- Xin, integriteit/betrouwbaarheid

Naast de constanten zijn er nog een aantal andere deugden die een mens behoort te bezitten. Confucius wilde met zijn leer orde, rust en welvaart bereiken. Hierin speelde een centrale staat een grote rol en veel van zijn leerlingen werden dan ook politicus. Het is niet voor niks dat het Confucianisme meer dan 1000 jaar de officiële ideologie was van het Chinese keizerrijk! Ook heeft het confucianisme een grote invloed gehad op de culturen van bijvoorbeeld Taiwan, Korea, Japan, Vietnam en Singapore.

Dit kamp zul je kennismaken met wat wijsheden van Confucius, hieronder staan er alvast drie om mee te beginnen:

- Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
- Alle mensen zijn hetzelfde, het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
- Vraag veel van jezelf en weinig van anderen, zo kun je vermijden dat je gehaat wordt.



## Taoïsme

Het Taoïsme is rond dezelfde tijd als het Confucianisme ontstaan en heeft als basis het boek *Tao Te Ching* (Het boek van de Weg en de Kracht). Het Taoïsme wordt niet alleen als filosofie maar ook als een godsdienst gezien. Als stichter van het Taoïsme en schrijver van *Tao Te Ching* wordt Laozi (oude meester) vaak genoemd, hij is waarschijnlijk rond 571 voor Christus geboren. Waar in het Confucianisme de mens centraal staat, staat in het Taoïsme de Tao en de natuur centraal. Leven in eenheid met de natuur was het ideaal en de taoïstische geleerde trok zich daarom terug uit de maatschappij en leefde als een kluizenaar in de wildernis

De Tao is het de alomvattende, uit zichzelf bestaande, oneindige, tijdloze kosmische eenheid. De bron van alles én de bestemming van alles zonder begin en zonder einde. Dit klinkt heel ingewikkeld en dat is het ook. Misschien dat een iets simpelere uitleg kan helpen. De Tao wordt ook wel omschreven als *De Rivier* waaruit alles voortvloeit. De Tao was er altijd al en bracht het één voort. Hieruit ontstond twee en vervolgens drie en zo ontstonden de tienduizend dingen, alles wat er is.



Belangrijke begrippen naast de Tao zijn:

- Tai Chi, het hoge uiterste, de eenheid tussen Yin en Yang en het hele bestaan
- Yin en Yang, de universele tegenstellingen die niet zonder elkaar kunnen bestaan en elkaar aanvullen. Zoals warm en koud, man en vrouw, aarde en maan en vele andere dingen. Iets is alleen nooit helemaal Yin of juist helemaal Yang. Dit komt terug in het teken van Yin en Yang, een cirkel waarin de twee helften elkaar overlappen en de ene helft ook in de andere voorkomt (de twee kleine cirkels).
- Wu Xing, harmonische systeem van de vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal, water. Deze elementen vormen een cyclus van creatie en een cyclus van vernietiging.
- Wu Wei, het loslaten. Een taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen (de Tao) maar daar spontaan maar wel bewust in mee te gaan.



Misschien dat je naast wat spreuken van Confucius dit kamp ook wel gaat kennismaken met wat spreuken uit het Taoïsme. Hieronder staan er alvast een paar om eens goed over na te denken:

- Door niet uit eigenbelang te handelen bereik je vervulling.
- De beste vorsten regeren onopvallend.
- Wie zelf niet vertrouwt, zal niet vertrouwd worden.



## Legalisme



Het Legalisme wordt ook wel de *School der Wetten* genoemd. Het Legalisme begint ongeveer 350 voor Christus bij een meneer Shang Yang die politiek adviseur was van het Chinese staatje/landje Qin. Onder zijn leiding wist Qin het erg ver te schoppen en werd het een belangrijke staat. De uitgangspunten van het legalisme zijn dat de mensen van nature hun eigen belang nastreven en dat zij alleen door middel van dwang (strengere wetten, straf en beloning) tot orde te krijgen zijn. Een sterk gezag en afgedwongen gehoorzaamheid zijn belangrijk in het Legalisme.

Vanzelfsprekend is natuurlijk dat er door het Legalisme allerlei wetten werden ingesteld en dat op overtreding erg zware straffen kwamen te staan. Volgens het legalisme was er een sterke leider nodig die een aantal eigenschappen moest bezitten:

- Shi, kracht en charisma. Een sterk en charismatisch persoon kan namelijk goed besturen
- Shu, tactiek en methodes. Met tactieken en methodes kan hij de macht voor zichzelf houden
- Fa, principes en wetten. Met principes en wetten kan hij het volk controleren

## Conclusie?

Als je de drie grote filosofische stromingen in China eens goed bekijkt hebben ze allemaal wat bruikbare elementen. De wijsheden van Confucius zijn altijd bruikbaar maar richten zich vooral op de omgang tussen mensen onderling. Het Taoïsme leert je één te worden met de natuur en bepaalde zaken los te laten. Terwijl het Legalisme je leert dat er wetten nodig zijn om een samenleving te kunnen besturen en te laten functioneren.

In je eigen leven kun je deze filosofische ideeën misschien wel in je eigen voordeel gebruiken. Een klein voorbeeldje is bijvoorbeeld hoe je met elkaar omgaat in de bak. Hier is de omgang met elkaar ook belangrijk, soms moet je je maar eens mee laten sleuren met de anderen en soms zijn er regels nodig om de orde te kunnen bewaken. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.



## Een bijzonder teamuitje

Na de afloop van het sint Joris vuur werd er nog druk nagepraat en vergaderd door de leiding van de Argonauten. Belangrijk agendapunt was dat het tijd werd voor een team uitje met de leiding. Bart wist met luide stem te vertellen dat het hem geen moer uitmaakte omdat hij toch aan het varen zou zijn. Martijn wilde graag zijn nieuwe bolide uitproberen op de Nürburgring maar bedacht zich toen Pim hem allemaal filmpjes liet zien van toeristen die crashten. Daarvoor was zijn Toyota Corolla 1,3l uit 1999 hem toch iets te waardevol, bovendien zou hij door Pim ook nog eens zoek gereden worden. Max vond dat het tijd was om het uiterste uit onszelf te halen en Arjen vond alles prima zolang het maar gezellig was en iemand zorgde voor Cola. Vervolgens kwam Pim met een fantastisch idee: We moeten gewoon met zijn allen naar het buitenland gaan, ik stel voor Frankrijk. Maar voor veel was Frankrijk toch nog wel erg ver, dus besloten de mannen in overleg om dan maar naar de Ardennen te gaan. Koen weet iedereen er fijntjes aan te herinneren dat we een keer zouden gaan mountainbiken en dat dat daar zo mooi kan. Dan konden onze fanatieke bikers lekker fietsen en kon Max het uiterste uit zichzelf halen. Onze zeearend Paul, die op dat moment nog op het eiland was, wilde aanvankelijk ook wel een keertje met de leiding op stap. Dat leek hem wel wat om eens weg te gaan met echte mannen, maar hij haakte snel af toen hij hoorde dat het actief zou worden en ze zouden gaan mountainbiken. Snel werd er geïnventariseerd wie er mee wilden en zo kwamen ze uit op 8 man: Martijn, Pim, Arjen, Sipke, Erik, Max, Koen en Bas.

Een tijdje later was het dan zover, de mannen gingen richting de Ardennen. Wel in 2 ploegen want een aantal van de mannen was vergeten dat ze op 4 mei gewoon naar school moesten. En dat terwijl een van hen (lees Sipke), deze datum zelf had voorgesteld. Ploegje 1 met Arjen en Pim ging als eerst op weg en gingen langs Bas die, zoals hij eerder al had aangegeven, zijn eigen bike had. Dat kwam goed uit want Pim had ook een eigen bike en een drager waar 2 fietsen op pasten. De fiets van Koen kon dan mee op de drager van Sipke dus alles was geregeld. Eenmaal bij Bas aan gekomen bleek Bas het hele verhaal verkeerd begrepen te hebben en stond al klaar met zijn motor. Arjen en Pim kwamen niet meer bij van het lachen en besloten dat Bas toch mee moest. Want ja, de inkopen en het onderkomen waren al geregeld en anders zou dat voor niets zijn geweest. Bas liet zich makkelijk overtuigen en reed trouw achter de jongens aan richting Erik, die in het gevaarlijke Rotterdam Alexander woont. Eenmaal aangekomen in Rotterdam konden de jongens Erik alleen nergens vinden dus moest er even een belletje gepleegd worden. Erik staat namelijk normaal al met zijn spullen klaar aan de straat. Tijdens het gesprek bleek dat de nummerplaten van Erik gestolen waren. Hierover was Erik hartstikke verbaasd omdat er in zijn wijk immers een buurtwacht patrouilleert. Erik legde uit dat hij nu even bij ene Ali was om nieuwe anti diefstal platen te laten maken. Nadat de platen bevestigd waren konden de jongens verder. De weg in Nederland ging prima maar helaas in Antwerpen ging het mis, dikke rijen met auto's en weinig snelheid. Dus vond Arjen dat het tijd was om af te snijden via Antwerpen, na wat overleg en wat gemor werd toch besloten om dan maar binnendoor te gaan, mede omdat de navigatie van Pim dit aangaf (misschien weet je nog wel uit vroegere verhalen dat je de navigatie van Pim nooit moet volgen). Maar je verwacht het niet, op de binnen wegen stonden ook files en die waren nog langer ook. Na uren gewacht te hebben kon het gas er eindelijk op en kwamen de mannen aan op de plaats van bestemming.





Midden in het bos en tussen de Bergen ligt het prachtige plaatsje Membre (een kerk en 2 huizen). De jongens, goed voorbereid zoals altijd, gooiden de tent uit de auto en zette hem op. Helaas kwamen de mannen tot de conclusie dat de grond hier niet hetzelfde is als in Nederland. Arjen zuchtte en schold dat het allemaal maar slecht geregeld is. Ah Joh, zei Pim, pak gewoon ff de tent hamer dan ros je die haringen er zo in. Bas ging daarom op zoek naar de tenthamer maar helaas was die nergens te vinden. Onze kampeerbaas Sipke vond het

blijkbaar niet nodig een tenthamertje mee te nemen, we slapen er toch maar een nachtje en wat kan er nu gebeuren. Dus werden de haringen voor de helft in de grond gestampt, ik bedoelde geduwd natuurlijk. Even later arriveerden Koen, Martijn, Max en Sipke ook. Het was inmiddels als super donker maar er kan nog een klein drankje gedaan worden. Door de late aankomst tijd was er geen mogelijkheid meer om dat nog in te kopen dus werd er na een stemronde besloten dat Koen en Bas wat drinken moesten halen. Onder groot protest van Pim, want die zag dat helemaal verkeerd gaan. En ja hoor wat bleek: Koen en Bas hadden een automaat gevonden en dachten slim te zijn door al het geld erin te gooien en alle knopjes in te drukken van de drankjes die ze wilden hebben. Toen het geld op was probeerden zij de blikjes uit de automaat te halen, wat niet echt lukte. Ze kregen de klep niet meer open omdat alle blikjes deze blokkeerden. Dus werd er naar de tent gebeld wat te doen met deze kwestie. Pim vond dat ze de beheerder van de camping maar van zijn bed moesten lichten want die kon ze vast helpen en sprak ook Nederlands. Nadat de beheerder weer bij was gekomen van het lachen en de automaat was geleegd kwamen de jongens terug. Nadat de cola's, fanta's en sprite's op waren gingen de mannen te kooi en keerde de rust weer terug in Membre.

De volgende dag werd er vroeg opgestaan omdat er nog een lange dag in het verschiet lag. Na te hebben ontbeten vertrok de groep naar de lokale fietsverhuur. Nu spreken de mensen in Wallonië sowieso al weinig anders dan Frans, buiten het toeristen seizoen was het al helemaal niet mogelijk duidelijk te maken wat we wilden huren. Na druk gebaren met handen en voeten kregen de mannen dan toch 5 fietsen mee (Bas was op de motor en Pim en Koen hadden een eigen fiets). De Mountainbike routes werden al vrij snel gevonden maar bleken toch niet zo best geschikt voor Bas zijn motor. Bas wist van zijn motor-vrienden-(tour)club gelukkig nog wel een leuke route in de omgeving en besloot maar te gaan touren. Hij wenste de mountainbikers veel plezier en reed weer richting de slingerende Ardennen weggetjes die wel geasfalteerd waren. De rest klom op de fietsen voor de eerste klim. Al snel was er een groep die aanzette een demarreerden van de rest, het peloton werd aan flarden gereden. De kopgroep van de geoefende mountainbikers Pim en Koen nam snel erg veel afstand. De achtervolgers



Erik, Arjen en Martijn probeerden nog enigszins bij te blijven, terwijl de bezemwagen al snel Max en Sipke oppikte die het allemaal niet bij konden benen. Bovenaan de eerste zware klim kwam de kopgroep tot de realisatie dat het een teamuitje was en er van een team niet meer echt sprake was op deze manier. Ze wachtten dan ook even op de rest en toen na een kwartier Max en Sipke ook arriveerden



werd er uitgelegd dat we wat meer bij elkaar moesten blijven rijden. Zo gezegd zo gedaan en voordat Max en Sipke konden uithijgen, laat staan tegensputteren, werd er weer op de zadels geklommen. Het ging er wat rustiger aan toe nu Pim en Koen zich wat inhielden en de groep vormde een mooi evenwichtig peloton. Al moest er wel af en toe op Max en Sipke worden gewacht, die daadwerkelijk alles uit zichzelf moesten halen om iedereen bij te blijven. Precies zoals Max het graag gewild had.

Na een korte lunchpauze bij de lokale frietkot begon het weer een beetje te verslechteren. Pim vond dat een beetje regen en wind het alleen maar mooier maakten om te mountainbiken en begon vergelijkingen te trekken met de echte wielerklassiekers. Niemand had echter behoefte aan dat soort onzin dus werd er gewoon verder gefietst. Nadat de volgende top was bereikt begon het dan ook echt hard te regenen en werd schuilen toch wel wat aantrekkelijker. Zeker toen de hemel daarna helemaal openbarstte en het begon te stormen, hagelen en onweren. De mannen vonden zichzelf wel stoer maar dit ging hen toch echt te ver. Een klein stukje verder bevond zich gelukkig een afdak waaronder gescholen kon worden. Het weer werd ondertussen almaar slechter en slechter en de regen zo hevig dat de grond begon weg te spoelen. Zo ook onder het afdak en voordat de iemand maar wat in de gaten had werden ze door de modderstroom mee gevoerd en gleden ze langzaam een sinkhole in....

Het duurde even voordat iedereen zich realiseerden wat er gebeurd was en toen ze om zich heen keken waanden ze zich in een hele andere wereld. Terwijl iedereen vol bewondering om zich heen keek leek Sipke het een goed idee om alles wat hij zag even samen te vatten. Zijn conclusie was dat we door het Sinkhole aan de andere kant van de aarde terecht gekomen moesten zijn want het leek wel of ze in China waren beland met al die gekke huizen, tekens maar bovenal Chinezen om hen heen. Nadat Martijn aan Sipke had uitgelegd dat je niet zomaar door de kern van de aarde heen kon zakken om verschillende redenen werd er gezocht naar een andere verklaring. Pim vond dat Arjen het wel zou moeten weten want hij studeerde immers geschiedenis en dat moet je alles wat er ooit gebeurd is weten. Arjen bedacht dat het zinloos was om deze discussie weer aan te gaan en besloot een keer wijselijk niet te reageren. Erik deed een dappere poging om een verklaring te vinden maar kwam niet verder dan een soort China Town midden in de Ardennen. Iets wat al gauw ontkracht werd door Arjen, die het nodig vond te laten zien dat hij wel iets wist. Arjen legde uit dat de bouwstijlen en manier van kleden eerder uit het oude China kwamen. Arjen was nog niet uitgesproken of de mannen werden opgepakt door een groep Chinese soldaten en naar de plaatselijke heerser toegebracht.

Nu wil het feit dat niemand van de staf Chinees sprak en het toch wat lastig werd om aan plaatselijke bevolking uit te leggen hoe we hier waren beland. De heerser leek toch ook erg benieuwd naar de indringers en leek een oplossing te zoeken. Na druk gepraat in het Chinees werd er uit het paleis een andere blanke man gehaald. Nu sprak deze man alleen Italiaans dus werd het alsnog wat lastig om uit te zoeken wat er allemaal aan de hand was. Max kwam verassend uit de hoek en bleek gewoon vloeiend Italiaans te spreken, iets wat hij had opgepikt tijdens een studiejaar International Business Studies. De man legde uit dat hij Marco heette en een afstammeling was van Marco Polo. Hij en zijn familie waren mee gegaan tijdens de ontdekkingsreizen van een groot Chinees Admiraal. Bij Arjen begon er meteen een belletje te rinkelen en



vertelde enthousiast dat Zheng He deze admiraal was en hij al voordat de Europeanen de wereld zeeën bevoeren ontdekkingsreizen deed ver buiten China, en misschien wel tot Europa had gevaren. Max knikte en zei dat hij dat ook net wilde vertellen. Het schip uit de vloot van Zheng He waar Marco op had gezeten was vergaan tijdens een storm en de bemanning spoelde aan in deze vreemde grot en hadden hier sindsdien geleefd.

De argo's luisterden vol verbazing naar dit vreemde verhaal en merkten inderdaad nu pas op dat ze zich in een grote grot bevonden die afgesloten leek van de buitenwereld. Op hun beurt legden Koen en Pim uit hoe zij hier terecht waren gekomen al leken deze chinezen niet helemaal bekend met het concept fiets of mountainbike. Waarop Pim en Koen het hen haarfijn probeerden uit te leggen, iedereen zou deze prachtige sport namelijk moeten kennen en het liefst beoefenen natuurlijk.

De plaatselijke heerser bleek zich volgens Chinese traditie tot keizer te hebben benoemd met een Hemels Mandaat en hij was bang dat deze vreemdelingen die uit de hemel waren gevallen en teken aan de wand waren voor het einde van zijn dynastie. Hij besloot de Argonauten daarom rond te leiden door zijn rijk, bang voor de consequenties die de hemel zou hebben als hij hen liet vermoorden. De mannen keken hun ogen uit, het leek wel om ze 500 jaar terug in de tijd waren merkte Arjen op maar Martijn deed het meer denken aan een parallel universum. De kennismaking met deze cultuur en taal deed de stafleden beseffen dat ze eigenlijk helemaal niks over China wisten, niemand van hen was ooit in China geweest dus dit maakte het allemaal nog eens extra bijzonder. Bart had hen wel eens over verteld over de havens in China en dat het allemaal niet zo bijzonder was, en Hans had tijdens een maaltijd wel eens uitgelegd dat Chinezen helemaal geen Chinees eten zoals wij dat kennen maar dat was ook alles. Nou op Arjen na dan die weer eens ergens op school wat dingetjes had geleerd of over Chinese geschiedenis had gelezen op Wikipedia. Marco en Max vertaalden alles wat de Chinezen hen vertelden over de Chinese manier van leven, de bouwkunst, filosofie en het Chinese Keizerrijk.

De samenleving in de grot was echt een afspiegeling van het Oude China in het klein en deze mensen leefden hier dus al eeuwen zonder met de buitenwereld in contact te hebben gestaan. Alleen was er geen Chinese muur omdat ze geen last hadden van vijanden. Verder was alles er: Tempels, Boeddha's, Theehuizen (hier wilde Martijn graag heen) en zelfs een kleine verboden stad waar het paleis van de Keizer stond. Een bezoekje aan het theehuis volgde, hier lette Martijn extra goed op hoe alles werd bereid omdat de traditionele Chinese Theeceremonie een geneeskrachtige werking zou kunnen hebben en hij dan misschien van zijn irritante dieet afkon. Pim merkte fijntjes op dat Martijn sowieso beter in China kon gaan leven omdat ze hier alleen rijst en groenten eten, en dat dat toch het enige was wat Martijn



mocht. Koen vroeg zich af hoe Hans dat in godsnaam ging doen op het ZoKa, Arjen's allergie was al lastig met koken maar die van Martijn was nog 10x erger. Hier moest Hans inderdaad nog maar eens een oplossing voor gaan verzinnen zei Martijn die zijn aantekeningen van de theeceremonie nog eens aandachtig bestudeerde. Sipke vond dat het tijd was maar eens door te gaan en vroeg of er niet ergens wat sterkers te drinken was. Dat was er zeker en de mannen reisden weer af naar het paleis waar de aankwamen



toen het begon te schemeren.

Het paleis wat prachtig en binnenin stonden allerlei Chinese vazen, porselein, wapentuig en andere voorwerpen. Erik zijn ogen begonnen te fonkelen bij al deze waardevolle spullen uit het verleden. Hij had al eens geprobeerd via een veiling van Archeologische voorwerpen een Chinees artefact te kopen maar dat was hem nog niet gelukt en hier lag alles voor het grijpen. Terwijl de rest genoot van Chinese Rozendauw, een traditioneel drankje. Bleef Erik zijn blik hangen op een soort van zegel van Jade. Marco vertelde dat het zegel het officiële Keizerlijke zegel was dat al sinds de Qin-dynastie werd doorgegeven van Keizer op Keizer. Zheng He had deze voor de veiligheid mee genomen op zijn reis door onrust in China en zo was deze hier beland. Dat zegel zou mooi passen in zijn kleine verzameling van archeologische bijzonderheden dacht Erik. Toen Marco even niet keek stopte Erik in een soepele beweging gleed het zegel zijn zak in en voegde hij zich bij de rest van de groep. Het duurde niet lang of de bewakers zagen dat het zegel weg was en stormden op de stafleden af. De ogen van de Keizer spuwden vuur en de argo's begrepen dat ze het hier nooit levend vanaf zouden brengen en sprintten het paleis uit.

Hier stonden gelukkig de fietsen nog en iedereen sprong op het zadel. Ze traptten alsof hun leven er van af hing, wat dit keer ook echt zo was. Koen stelde voor door de rivier te fietsen die in de grot liep om de achtervolgers af te schudden. Midden in de rivier bleek de stroming veel sterker dan gedacht en werden de stafleden mee gesleurd alsof ze niks wogen. Hoestend en proestend wisten ze net hun hoofd boven water te houden maar de rivier versnelde en leidde naar een soort van waterval. Niets zou hen nog stoppen en ze vielen meters naar beneden.



**ARJEN, PIM, MARTIJN, MAX, SIPKE, KOEN, ERIK!!!!!! WAKKER WORDEN!!!!!!**

Terwijl hun ogen langzaam opengingen zagen ze bas boven zich hangen. Wat is er met jullie gebeurd dan vroeg Bas zich af, en waarom ligt de tent om? De stafleden keken verbaasd op en zagen dat ze inderdaad op de camping waren aangespoeld en dat de tent was omgewaaid in de storm. Sipke probeerde Bas het hele verhaal uit te leggen, al dacht Bas dat hij flink in de maling werd genomen. Dat was hem vroeger ook overkomen en daar ging hij mooi niet intrappen. Pas toen Erik de Jade Zegel uit zijn zak haalde begreep Bas dat de stafleden de waarheid hadden verteld, waarop Sipke riep: dat zei ik toch! Iedereen was het erover eens dat de rest van de wereld ook moest weten over deze beschaving en dus moesten ze opzoek naar plek waar deze zich bevond anders zou niemand hen natuurlijk geloven. Pim zei dat hij Google tracks had aangezet om bij te houden hoe hard ze waren gegaan en hoeveel kilometer ze hadden afgelegd. Pim viste zijn telefoon uit z'n zak om er achter te komen dat deze de rivier niet had overleefd, en hij was ook zijn zonnebril weer eens verloren in het water.



Na wat uren hebben gezocht naar de plek van de grot keerden de mannen teleurgesteld huiswaarts. Niemand zou immers geloven wat ze hadden gezien. Erik opperde nog dat het keizerlijke zegel misschien als bewijs kon dienen maar na een kleine speurtocht op Wikipedia werd duidelijk dat het zegel al zo'n 500 jaar kwijt was en niemand wist hoe het eruit zag. Iets bewijzen met een zegel dat als verloren wordt beschouwd en wat niemand kent was dus ook geen optie. De mannen besloten alles van de positieve kant te bekijken: ze hadden toch wel een heel bijzonder avontuur beleefd, nouja iedereen behalve Bas dan. Hoewel Bas alles gemist had was hij er toch ook wel blij mee, dat harde werken op zo'n fiets dat was niks voor hem en vluchten voor een boze keizer kostte teveel energie. Leren over de Chinese en Oosterse culturen kon ook nog wel op een andere manier vond hij. Zo werd het idee geopperd om het ZoKa dan maar het thema 'De Argonauten in het Verre Oosten' mee te geven en zo geschiedde.



## De Kunst van het Slepen

Zo lang de Argonauten naar Friesland gaan, worden de vletten gesleept. Je zou bijna denken dat we het uitgevonden hebben, maar het blijkt dat mensen al eeuwenlang bezig zijn schepen te slepen. In Nederland werden zelfs hele kanalen gegraven om het slepen van boten mogelijk te maken. Dit noemden ze trekvaarten en de schepen werden meestal gesleept door paarden die langs de kant liepen. Wij doen het uiteraard iets anders, bij ons hangen de vletten namelijk achter de Hoop.



Het slepen is erg belangrijk en de reisdagen maken een groot deel uit van ons zomerkamp, het is dan ook de bedoeling dat deze dagen ook leuk zijn. Nou is dat niet zo'n groot probleem, maar om het leuk te houden, moeten er wel een aantal regeltjes in acht genomen worden. Op weg naar Friesland komen wij namelijk veel bruggen, sluizen en andere schepen tegen. Die maken het slepen van de vletten naar Friesland nog moeilijker dan het al is. Dat het soms echt moeilijk is zullen diegenen wel weten die achter het roer van De Hoop hebben gestaan.

Het volgende artikel moet je daarom goed doorlezen. Het gaat namelijk over;

### Het slepen van de vloot door De Hoop, en het als vlet door De Hoop gesleept worden

Ieder jaar gaan er wel weer dingen mis doordat de bemanning van een vlet niet op zit te letten. De bemanning van de vlet in de sleep bestaat meestal uit 3 personen. De rest van de bak zit dan op de Hoop om daar te assisteren.

Omdat we met drie man aan boord zitten kan de overige bemanning als we op sleep liggen doen waar die zin in heeft. Dit laatste natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen, de normale groepsregels blijven wel gewoon gelden. Een uitzondering hierop is dat er tijdens de reis een radio aan boord van de vlet mag worden meegenomen. Wissel de taken aan boord van de vlet wel genoeg af zodat iedereen het naar zijn zin blijft houden.

Het is van groot belang dat er tijdens het varen **MINIMAAL één** verkenner aan het roer zit op te letten. Dit is dus niet slapen, klieren, naar mooie meisjes fluiten enzovoorts, maar goed geconcentreerd achter de Hoop aansturen. Als er altijd iemand oplet, word je nooit verrast door onverwachte situaties. Mocht er dan toch iets gebeuren dan kan er alert gereageerd worden. Lig er toch een roerganger aan het roer niet op te letten, dan zal hij een dringend verzoek krijgen te gaan zitten en dit wel te gaan doen.



Bij de nadering van bruggen en/of sluizen is iedereen aan boord van de vlet wakker en staat klaar om te helpen als dat nodig is. Jullie radio gaat dan uit in verband met de communicatie! Het kan voorkomen dat De Hoop ineens een vreemde manoeuvre maakt bij een sluis of brug waardoor de sleep in problemen komt. Als dat gebeurt, ga dan niet schelden of schreeuwen, de Hoop kan daar vaak niets aan doen. Doe je dit wel dan ontstaat er een geprikkelde stemming tussen de Hoop en de vloot, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Vaak is er bij een brug of sluis geen tijd om alles uit te leggen en krijg je een commando om iets gewoon te doen, de uitleg volgt eventueel later. Van iedereen aan boord van De Hoop en in de vletten wordt daarom wat incasseringsvermogen gevraagd. Dat betekent dat als er iets gebeurt wat jou niet aanstaat je gewoon rustig blijft. 's Avonds als we afgemeerd zijn, kan je in alle rust op een situatie terugkomen.

De techniek van het slepen zal nog uitgebreid uitgelegd worden in de Coolhaven waar we de eerste dag De Hoop opladen. Tenslotte; het slepen van de vloot naar Friesland neemt veel tijd in beslag (maximaal vier dagen). Probeer in die tijd de sfeer goed te houden ook al is het soms best moeilijk, als het bijvoorbeeld 4 dagen regent. In de voorgaande jaren is al bewezen dat dit kan, onafhankelijk van het weer of dingen die gebeuren. En als ons aan de bovenstaande regels houden dan lukt dat dit jaar ook weer.

## Vertrek + Aankomst

### Vertrek

We vertrekken op maandagochtend 13 juli 2015. We verzamelen deze ochtend om 9.00 uur op het eiland. Al de bagage dient op zondagavond 12 juli tussen 19.00 en 20.00 uur aan boord van de Hoop te worden gebracht. De tassen worden dan gelijk uitgepakt en de bankkisten kunnen worden ingeruimd. Dit bespaart veel vervelend werk op maandag. Bovendien worden er zondag reddingsvesten gepast zodat iedereen een goed exemplaar heeft voor het hele kamp!

Het motorschip "De Hoop" en de overige schepen ontmoeten elkaar maandagochtend in Rotterdam en meren af in de Coolhaven. In de Coolhaven wordt De Hoop opgeladen. Hier is ook de "slotbriefing" voor de reis. Vanaf de Coolhaven zullen we diezelfde middag nog vertrekken richting Gouda. Voor de eerste avond moet iedereen **brood meenemen**.

### Aankomst

We hopen weer in Rotterdam aan te komen op vrijdag 31 juli. Het ONTSCHEPEN zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. Het is altijd erg gezellig indien ouders ons bij bruggen en sluizen verwelkomen of gewoon langs de waterkant staan.



Tijdens de ouderdag zullen wij u vertellen hoe wij het laatste stuk van de thuisreis varen. Wij hebben de keus tussen de route Delft via de Schie naar Rotterdam of de route Gouda via de Hollandse IJssel en Nieuwe Maas naar Rotterdam. In het laatste geval komen wij bij de Parksluizen Rotterdam binnen. Om iedereen up to date te houden over de terugreis kan er gebeld worden met de Argofoon waar we op de voicemail de laatste informatie zullen inspreken.





Is het slecht weer, dan gaan we stuurboord uit op zoek naar de ingang van het Zwarte Water. We passeren daarbij de grootste balgstuw (een opblaasbare dam) ter wereld: De Ramspol Balgstuw. Deze moet Overijssel beschermen tegen hoog water van het IJsselmeer. Op het Zwarte Water gaan we bakboord uit, de Noordoost Polder in. De naam spreekt voor zich: in de Zuiderzee lag de polder in de Noordoostelijke hoek. De polder bestrijkt 48.000 ha. en is drooggelegd tussen 1937 en 1942.

Via de sluis bij Marknesse en vervolgens Emmeloord (de grootste plaats in de Polder) komen we dan bij de Friese Sluis. In deze sluis gaan we 6 (!) meter omhoog en komen dan vlak voor Lemmer weer op het IJsselmeer.

Via de Prinses Margrietsluis varen we dan Friesland binnen. Dan is het nog een half uurtje varen tot de eerste afmeerplaats in Friesland: de Lange Sloot. Hier maken we de boten weer zeilklaar en als het meezit, kunnen we aan het eind van de dag nog even zeilen!

Op de terugreis volgen wij dezelfde route, zij het in omgekeerde richting! Voor het laatste gedeelte hebben we 2 mogelijkheden:

- Via de Nieuwe Waterweg zoals op de heenreis. Dan hebben we ons Galgenmaal nabij Gouda. Zaterdag ochtend varen we dan via de IJssel en de Maas Rotterdam binnen. Via de Parksluizen varen we de Coolhaven in.
- Via de Schie door Delft Vrijdag avond leggen we dan in Delft aan voor ons Galgenmaal. In dit geval zullen we waarschijnlijk gebruik maken van de Gantelhaven

Welke route we varen laten we jullie op de ouderdag weten. We gaan er van uit dat we afmeren in de Coolhaven, waar we zullen ontschepen in de vletten. Hierna varen we met de vletten terug naar het eiland.

Voor de geïnteresseerde ouders en verkeners is het dit jaar zelfs mogelijk de route op google-maps te bekijken via de onderstaande link:

<http://goo.gl/maps/AHkUI>

Hier kunnen jullie ook meer informatie vinden over de bovenstaande kaartjes.

Het is zelfs mogelijk de Hoop realtime te volgen via de AIS (automatic identification system) die wij aan boord hebben. Realtime volgen kan via [www.marinetraffic.nl](http://www.marinetraffic.nl)



## Japanse Samurai

*De krijgers uit het oude Japan*

De Samoerai ( hij die dient ) waren oorspronkelijk slechts huurlingen in dienst van de Keizer of de edellieden. Maar langzaam verkregen ze genoeg macht om de bestaande aristocratie (vorm van vaak erfelijke macht) omver te werpen en een eigen machtsstructuur op te zetten. Deze clans ( families ) verkregen meer en meer macht en eigendommen, en verzamelden zich rond een Toryo. Deze leider was gewoonlijk een verre verwant van de Shogun of afstammeling van één van de 4 belangrijkste families de Fujiwara clan , de Minamoto clan , de Tachibana clan en de Taira clan. Deze vier genoemde families, met continue verschuivingen, waren in feite de 'heersers' over Japan.



Steeds machtiger werden deze families, wat leidde tot de eerste grote conflicten tussen de machtigste onder hun ( de Minamoto en de Taira )

Aan de geschiedenis van Japan kunnen we zien dat het land eeuwenlang verdeeld was door burgeroorlogen. De veldslagen die met deze oorlogen gepaard gingen, bestonden soms uit legers van honderdduizenden soldaten. Het is uit deze periode dat de meeste verhalen stammen over de ongelofelijke moed en zelfopoffering van deze Samurai. Eer en trouw waren de belangrijkste waarden van een Samurai. Hij twijfelde dan ook geen ogenblik om zijn leven op te offeren voor zijn heer. Zelfs zelfmoord na de dood van hun heer was zeer gewoon. Een Samurai leefde volgens de Bushido-code, en moest elk ogenblik klaar zijn om zijn leven op te offeren.



### De 47 Ronin

Het belangrijkste verhaal over de trouw van deze samurai is het verhaal van de 47 Ronin. Deze waren volgelingen van de heer van Ako, ( Asano Naganori ). Deze moest op zeker ogenblik verschijnen in het paleis van de Shogun. Omdat hij echter geen geschenk voor de hofmeester had meegebracht, werd hij door deze laatste constant uitgedaagd en beschimpt. In woede trok Asano daardoor zijn zwaard en verwondde de hofmeester. Omdat het trekken van het zwaard in bijzijn van de Shogun een misdrijf was, werd hij veroordeeld tot Seppuku ( rituele zelfmoord ).

Al zijn bezit werd in beslag genomen en de 300 krijgers die dienst deden in het Ako kasteel waren vanaf dat moment , ronin ( samurai zonder meester). Zij gingen uiteen, maar Oishi Kuranosuke kon niet accepteren wat er was gebeurd. Hij bracht 47 samurai bijeen en samen werd besloten de meester te wreken. Maar dat bleek niet eenvoudig, want Kira had een mogelijke wraakoefening verwacht en was erg op zijn hoede. Zijn spionnen hielden alles nauwlettend in de gaten.





Oishi en zijn vrienden volgden daarom een misleidingstactiek. Zij leefden verkwistend en in dronkenschap en leken de herinnering aan hun meester totaal vergeten. Oishi verliet zijn echtgenote en kinderen en ging met een prostituee samenwonen. Uiteindelijk werd geen aandacht meer aan hen geschonken en op een winterse decembernacht in 1702 voerden zij een aanval uit op Kira's huis. Hij vluchtte en verborg zich terwijl zijn krijgers moedig streden. Hij werd gevonden en onthoofd en zijn hoofd werd gewikkeld in een witte doek door de samurai naar het graf van hun meester gebracht in de Sengakuji tempel. Daar werd het hoofd van Kira neergelegd en een brief waarin de samurai de verantwoordelijkheid opeisten. Toen zij zichzelf overgaven, haalde het volk van Edo hen als helden in en zelfs de shogun bewonderde hun moed en doorzettingsvermogen. Maar moest ze volgens de wet toch tot de dood veroordelen. Als bijzondere gunst mochten zij seppuku plegen, hetgeen hun eer redde. Op 4 februari 1703 stierven zij en kregen hun graf naast hun meester Asano.



Deze graven in de Sengakuji tempel in Tokio worden nog steeds in ere gehouden .

## Bushido

Bushido ( weg van de krijger ) was de erecode van de Samurai. Die beïnvloed zijn door het Boeddhisme en door Shinto ( de weg der goden ). De kern van deze godsdienst is dan ook de verering van ‘Kami’, spirituele machten in de natuur, o.a. in bomen, de wind dieren, stenen, wolken, watervallen, mensen en vooral bergen. En waarin moed, trouw, eer en onverzettelikheden de boventoon voeren. Het was een strikte code betreffende loyaliteit, toewijding en eer. Een Samurai die niet handelde volgens deze code kon veroordeeld worden tot “seppuku” of rituele zelfmoord. De zeven basiswaarden van de bushido zijn:

- Gi - Gerechtigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid
- Yu - Moed, heldhaftigheid
- Jin - Medeleven ten opzichte van anderen
- Rei - Etiquette, beleefdheid
- Makoto - Waarheid, oprechtheid, eerlijkheid
- Meiyo - Eer, goede naam, eigenwaarde, reputatie
- Chugi - Plicht, Loyaliteit



## Wapens

Het lange zwaard Katana en het korte Wakizashi (samen Daisho genoemd). Zij mochten als enigen twee zwaarden dragen, de zwaarden van een Samoerai waren heilig. Het aanraken van dit wapen zonder toestemming of op een verkeerde wijze, was een belediging en kon onthoofding betekenen. Daarnaast droegen ze meestal ook nog een mes ( Tanto ). De hogere officieren hadden ook meestal nog een rijkelijk versierde ceremonie zwaard (Tachi). De Katana werd vooral gebruikt in het gevecht, terwijl de Wakizashi diende voor het plegen van Seppuku ( rituele zelfmoord ).

De Samurai beschikte ook nog over andere wapens zoals:

- De Yumi (boog), die zeer populair was tot de invoering van de vuurwapens in de 16de eeuw.
- De Naginata is een hard houten staf met daaraan een Wakazashi (kort zwaard) verbonden.
- De Nagamaki is nagenoeg identiek aan de Naginata alleen het blad van het zwaard is langer.
- In de 15de eeuw werd de Yari ( speer ) een populair wapen.



## Harnas

Hachi - de Kom van de Helm

Maedate - Versiering aan de voorkant van de Helm

Fukigaeshi - flappen om de kamon op te monteren

Mabezashi - Vizier

Shikoro - Bescherming van de hals en nek

Mempo - Bescherming van het gezicht

Yodarekake - Bescherming van de Keel

Sode - Bescherming van de Schouder

Do - borst - rug harnas

Kote - Bescherming voor de armen en handen

Yurugai no ito - koord die de metaaldelen Do en

Kusazuri aan een rijgt

Kusazuri - Bescherming van de boven benen

Haidate - het pantser van de Dij

Suneate - bescherming van de schenen

Kogake - Bescherming van de Voet

Gusoku bitsu - kist waar het harnas in zit

Kogake - zeldzame set metalen voetbescherming

Kegutsu - schoenen vaak gemaakt van berehuid



Tijdens de grote oorlogen veranderde er nog iets opmerkelijk aan de uitrusting van de Samurai. De “Kawari-kabuto” (bijzondere helm) deed zijn intrede. De uitrusting op het slagveld weerspiegelde ook een rang en status. Zeer opmerkelijke uitrustingen werden ontworpen om hun macht tentoon te stellen. De edelen en generaals zochten een middel om zich visueel te kunnen onderscheiden van de rest van het leger. Dit deden ze door middel van de opzichtige Kawari-kabuto, vermits het ganse leger meestal dezelfde kleuren en uniformen droeg. Door deze helmen waren ze dus direct herkenbaar, en wist de vijand wie ze tegenover zich

hadden. In de 15de eeuw bestond een helm gewoon uit aan elkaar geklonken lamellen (Hachi of Hoshi-kabuto). Later werd deze helm vervangen door het Zunari-bachi type, ook wel de “drie-platen” helm genoemd. (twee laterale platen met een brede middenplaat). Dit type was beter van kwaliteit en werd dadelijk overgenomen door alle rangen van het leger. Deze helm zou de basis vormen voor de ontwikkeling van de Kawari kabuto. Met uitbundige versieringen zoals wakidate (zij-horens), kashiradate (top-horens, of zelfs geweiën), of Ushirodate (nekversieringen) konden de generaals zich opnieuw laten onderscheiden van het gewone voetvolk. Ook snorren, haren en gezichtsmaskers werden aan de uitrusting toegevoegd om een afschrikwekkend uiterlijk te verkrijgen.



## Kamon

Elke clan had zijn eigen familiewapen (Kamon). Deze symbolen verschenen op vlaggen, uniformen, wapenuitrustingen, enz. . Op deze manier onderscheidde men gemakkelijk vriend van vijand. Bij de uitrusting van een voetsoldaat hoorde ook een vlag met het herkenningsteken van de clan. Deze werd op de rug gedragen. Dit maakte de grote veldslagen tot een kleurrijk spektakel en vriend en vijand waren duidelijk herkenbaar.

- de Taira-clan (ook wel Heike genoemd )
- de Fujiwara-clan
- de Minamoto-clan (ook wel Genji genoemd )
- de Tachibana-clan



Kort overzicht samurai - tijdperk

---

### **Heian Periode ( 794 - 1185 )**

1100 N. Chr. Opkomst samurai als militaire elite onder bevel van het keizerlijk hof

1180 - 1185 Gempei oorlog

---

### **Kamakura Periode ( 1186 - 1332 )**

1192 Minamoto Yoritomo wordt Shogun

1333 Het Kamakura shogunaat valt

---

### **Muromachi Periode ( 1333 - 1572 )**

1338 Ashikaga Takauji wordt Shogun

1467-1477 Onin oorlog Kijgsheren vechten om de macht tijdens Sengoku Jidai

1543 Portugezen introduceren het geweer in Japan

---

### **Momoyama Periode ( 1573 - 1602 )**

1600 Slag bij Sekigahara

19 april 1600 landde het nederlandse schip "De Liefde" voor de kust van Japan.

---

### **Edo Periode ( 1603 - 1867 )**

1603 Tokugawa Ieyasu wordt shogun , een periode van vrede, strenge sociale hiërarchie en stedelijke expansie

1641 nederlandse VOC post op het kunstmatige eilandje Deshima

1853 Komst van Matthew Perry's zwarte schepen

1867 Keizerlijke macht wordt hersteld en einde van de klasse der samurai



## Chinese muur

De Chinese Muur of Grote Muur is een uit aarde en stenen opgetrokken verdedigingslinie in het noorden van China. De ruim 6.000 kilometer lange muur, die in het Chinees lange muur van 10.000 li heet, moest het Chinees Keizerrijk beschermen tegen vijandelijke nomadische ruitervolkeren. Het complex strekt zich uit van Shanhaiguan, een stadswijk van Qinhuangdao aan de Golf van Bohai, tot de Jiayupas, nabij de stad Jiayuguan in de provincie Gansu. De gehele verdedigingslinie, inclusief verdedigingsgroeven van 359 kilometer en 2.232 kilometer aan natuurlijke grenzen (rivieren, heuvels en bergen), heeft een lengte van 8.850 kilometer. De huidige Grote Muur is grotendeels tot stand gekomen ten tijde van de Ming-dynastie (1368-1644), maar verdedigingsmuren hebben een lange historie in China. Al in de Periode van Lente en Herfst (722 v.Chr. - 481 v.Chr.) werden deze gebouwd door de talrijke staten uit die tijd. De eerste keizer van de Qin-dynastie, Qin Shi Huangdi, die China na een periode van oorlogen in 221 v.Chr. onder zijn heerschappij verenigde, versterkte bestaande muren en voegde deze samen tot een uitgestrekte verdedigingsbarrière aan de noordgrens van zijn rijk.



### Geschiedenis

Het eerste stuk muur dat geassocieerd wordt met de Grote Muur dateert waarschijnlijk uit de zevende eeuw v.Chr. China was verdeeld in een aantal rivaliserende rijken, die defensieve barrières langs hun grenzen bouwden. Deze waren doorgaans opgetrokken met behulp van de arbeidsintensieve bouwtechniek van de aangestampte aarde (pisé), waarbij aarde en leem samengeperst worden tot een massieve massa. Onder dreiging van de Xiongnu en andere noordelijke steppenvolken kregen de verdedigingsmuren van de rijken Zhao, Yan en Qin vanaf de vierde eeuw v.Chr. een systematisch karakter.

Qin Shi Huangdi veroverde uiteindelijk alle concurrerende staten en verenigde in 221 v.Chr. China onder zijn bewind. Het grootste bouwproject tijdens de elf jaar durende regering van deze megalomane keizer was het verenigen en versterken van de muren aan de noordgrens. Een ander groot project was de bouw van zijn eigen mausoleum in Xi'an met het befaamde terracottaleger. De offers die de bevolking tijdens de regering van Qin Shi Huangdi moest brengen, waren echter zo groot dat het volk na zijn dood in opstand kwam en zijn dynastie plaats moest maken voor de Han-dynastie, die ruim vier eeuwen zou regeren. De Han-heersers breidden de Grote Muur nog verder uit, maar in de eeuwen daarna raakte het verdedigingscomplex in verval.

In de dertiende eeuw veroverden de Mongolen onder leiding van Dzjengis Khan en zijn opvolgers geheel China en vestigden de Yuan-dynastie. De Mongolen beheersten zowel het eigenlijke China als het noordelijke steppengebied en hadden uiteraard geen behoefte aan een



verdedigingslinie ertussen. De Venetiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo leefde jarenlang in het China van Koeblai Khan, maar maakte in zijn reisverslag geen melding van de Grote Muur.

Deze situatie veranderde toen de Mongolen in 1368 werden verdreven door de autochtone Ming-dynastie. De stichter van deze dynastie, Zhu Yuanzhang (r. 1368-1398), gaf opdracht om een langere en sterkere muur dan voorheen te bouwen. De eerste Ming-keizers kozen nog regelmatig voor een offensieve strategie tegen de Mongolen, maar dit veranderde na de smadelijke nederlaag bij Tumu in 1449. Esen tajsj, de leider van de Oirat-Mongolen, versloeg daar een groot Chinees leger en nam de Ming-keizer Zhengtong gevangen. Esen tajsj liet zijn gijzelaar een jaar later weer vrij, omdat de Chinezen weigerden het verlangde losgeld te betalen. Een nieuwe keizer had Zhengtongs plaats op de troon ingenomen. Na dit debacle was er geen sprake meer van offensieve acties van de Chinezen in het steppengebied en concentreerde de Ming-dynastie zich op het uitbreiden en versterken van de Grote Muur. Er werd een doorlopende verdedigingslinie van zo'n 6300 kilometer opgetrokken van de Hexi-corridor in Gansu tot aan de Golf van Bohai en de rivier Yalu aan de grens met Korea. Het gebied was verdeeld in negen regio's onder leiding van een militair bevelhebber, die rapporteerde aan de keizerlijke minister van defensie. Elke regio had een eigen vesting en strategische passen. Vanuit ruim 1000 forten en uitkijktorens werd de wacht gehouden. De wachtposten stonden onderling in contact met behulp van rooksignalen. Gemiddeld was de Grote Muur anderhalve meter breed en vijf meter hoog.



De Muur heeft tientallen poorten, die gebruikt werden voor de strak geregelde handel met de steppenvolken. De meest oostelijke poort is Shanhaiguan aan de Golf van Bohai, de meest westelijke poort is Jiayuguan in de gelijknamige stadsprefectuur. Deze laatste poort werd veel gebruikt door reizigers op de zijderoute.

Uiteindelijk redde de Grote Muur de Ming-dynastie niet. Begin zeventiende eeuw vormden de Mantsjoes in het noordoosten een steeds grotere bedreiging, terwijl binnenlandse opstanden het gezag van de Ming ondermijnden. In 1644 bezette de opstandeling Li Zicheng Peking, waarop de laatste Ming-keizer Chongzhen zichzelf ophing aan een boom in het Jingshanpark in de Verboden Stad. Verschillende Ming-generaals liepen over naar de Mantsjoes en openden de Grote Muur bij Shanhaiguan. De Mantsjoes veroverden heel China en stichtten de Qing-dynastie, de laatste keizerlijke dynastie van China. Onder hun bewind werden de Chinese grenzen in het noorden en westen sterk uitgebreid en verloor de Grote Muur zijn militaire functie.

### **Heden**

De Muur is op veel plaatsen zwaar beschadigd of zelfs afgebroken. Daarom mag er op sommige stukken niet meer gelopen worden. De stenen zijn vaak voor andere doelen gebruikt of de muur is door erosie of oorlogsgeweld beschadigd. Toch zijn er nog grote delen over. De Muur begint of eindigt aan de zeezijde in de Golf van Bohai met het grote fort Shanhaiguan dat enige jaren geleden helemaal herbouwd is. Dit fort heet de "Oude drakenkop" en is momenteel een, vooral voor Chinese toeristen, grote trekpleister. Het fort ligt iets ten noorden van de havenstad Qinhuangdao.

De Chinese Muur is in 1987 opgenomen door de UNESCO op de werelderfgoedlijst. In 2007 werd de Chinese Muur tot een van de zeven nieuwe wereldwonderen gekozen.



## Chinese taal

Aangezien jullie op kamp gaan met het thema van het oude China komt het wellicht ook van pas als je wat van de taal begrijpt. Hiermee kan je wellicht later je voordeel doen...

Mandarijn, in de volksmond Chinees genaamd, is de verzamelnaam van alle Mandarijnse taalvariëteiten. In China wordt het Guanhua, taal der ambtenaren/mandarijnen, genoemd. Kijkend naar het aantal moedertaalsprekers (850 miljoen mensen) is het de meest gesproken taal van de wereld. Het meest gesproken Mandarijnse dialect is het Standaardmandarijn, dat ook op scholen onderwezen wordt.

Vaak wordt het Mandarijn ook gewoon Chinees genoemd. Toch bestaat er geen taal als 'het Chinees', daar het Chinees een verzamelnaam is voor 14 talen. Deze talen, vaak (eigenlijk



foutief) "dialecten" genoemd, kunnen net zoveel van elkaar verschillen als het Nederlands van het Deens.

Het Mandarijn wordt in de noordelijke helft van China gesproken, met als centrum Peking. In het zuiden zijn andere talen als Kantonees van groter belang. Op Taiwan wordt traditioneel geen Mandarijn gesproken, maar het Standaardmandarijn is er nu toch de officiële taal en wordt er met name gebruikt door immigranten vanaf het vasteland.

## Het schrift

Mandarijn wordt geschreven met Chinese karakters (Hanzi). Hanzi betekent letterlijk 'Chinees karakter' in het Standaardmandarijn. Deze karakters worden gebruikt om de Chinese talen op te schrijven. Hanzi is onder te verdelen in traditionele en vereenvoudigde karakters.

Chinese tekens worden doorgaans ingedeeld in 5 categorieën:

- ideogrammen (ideeweergave): 下 = onder, 上 = boven
- pictogrammen (beeldweergave): 月 = maan, 日 = zon
- samengestelde ideogrammen: 日+月 = 明 = helder
- fonogrammen (betekenisweergave via radicaal en fonetisch deel)
  - vb: 女 (radicaal: 'vrouw' + 马 (fonetisch element 'ma' (paard)) = 妈 'moeder'
  - uitleg: de radicaal geeft de betekenis weer (een vrouw), het fonetisch element 'ma' geeft de uitspraak weer van het samengestelde teken 妈 ('màa').
- leenkarakters: voor abstracte woorden neemt men een al bestaand karakter en de bijbehorende uitspraak over
  - vb: 象 (olifant) wordt ook gebruikt voor "lijken/gelijken op"

Het grootste deel van de gebruikte karakters zijn fonogrammen (89%).



## Complexiteit van het schrift

Er zijn in de loop der tijd zo'n 56.000 unieke Hanzi-tekenen geïdentificeerd, maar een goed opgeleide, belezende Chinees kent er gemiddeld maar zo'n 7000. Om een Chinese krant te kunnen lezen dient men ongeveer 3000 karakters te kennen. Met een vocabulaire van zo'n 1500 tekens is de strekking nog te volgen.

Chinezen leren hun schrift van oudsher door elk nieuw karakter 100 keer te schrijven, maar het is moeilijk om het te onthouden. Een groot aantal Chinezen zal bijvoorbeeld 'niezen' (打喷嚏 pinyin: [dǎ pēn tì] in het Chinees) niet kunnen schrijven, omdat 'niezen' een woord is dat vrijwel niet in geschreven taal voorkomt.

De complexiteit van dit schrift zorgt ervoor dat veel mensen in de Volksrepubliek China en de overzeese gebiedsdelen waar de Chinese talen worden gesproken het niet goed beheersen.

Volgens het CIA World Factbook kan 14% van de Chinezen niet lezen of schrijven.

Het Chinese schrift werd vereenvoudigd in 1949 o.l.v. Mao Zedong door middel van:

- vermindering van het aantal karakters in een teken;
- aantal tekens verwijderd uit de taal;
- verschillende ingewikkelde tekens vervangen door één eenvoudige.

Overigens is deze spellingswijze alleen in de Volksrepubliek China en Singapore doorgevoerd; in Hongkong, op Taiwan, bij gebruik in het Japans en in Chinese gemeenschappen in het buitenland, wordt het oude schrift gebruikt.

Een teken staat meestal niet gelijk aan een woord: de meeste woorden bestaan uit twee of meer tekens. Om de betekenis van het hele woord te begrijpen, is het meestal niet genoeg om alleen de betekenis van elk van de twee tekens te weten. Zo is 经 boek, 济 is helpen, maar de combinatie 经济 betekent economie.

## Eetgewoontes

### Chinezen

Je zou natuurlijk denken, daar in China hebben ze op elke hoek van de straat een Chinees zitten. Dat de mensen dan een babipangpang, fuyong hai, loempia, bami en natuurlijk Kroepoek halen of zelf maken.

Om te beginnen houdt een Chinees niet van het weggooien van eten, en ze doen dit dus niet. Wat overblijft verwerken ze vaak de volgende dag weer in het gerecht. Ze maken eten van alles wat eetbaar is en combineren het vaak met rijst, noodles of Fan. Het zorgt er wel voor dat je soms de raarste gerechten krijgt. Zo eten Chinezen ook alle maaltijden warm,



dat betekent dat in de ochtend van de overgebleven rijst een rijstenaanpakje wordt gemaakt. En in de middag wordt van de overgebleven fan of rijst een soepje gemaakt. Ook worden soepen gemaakt van Noodles. In de avond eten zij net zoals wij dat kennen warm eten. Vaak is dat met rijst, noodles of Fan (meelsliert die kort wordt opgebakken) en dat wordt dan gecombineerd met allerlei soorten groenten. Ook hoort er iets van vlees bij, je kunt dan bijna aan alles waar vlees aan zit denken. Kip, eenden, varken, koe, vissen en naar verluidt eten zij ook Honden en katten die over de straten zwerven. Dit gebeurt meer in de arme gebieden. Als toetje snijden ze allerlei soorten groenten en ook wordt wel een soepje genuttigd. De Chinezen kennen dit niet als voor gerecht, maar eten dit vaak als toetje.



## Japanners

De maaltijden in Japan bestaan eigenlijk veelal uit rijst. Ze beginnen in de ochtend met rijst, groenten en misosoep. Misosoep is eigenlijk getrokken bouillon met tofu, gedroogde vis en wasabi. Voor lunch eten de Japanners Chirashi-Zushi of halen ze een bentô, oftewel een lunchdoos. 's Avonds gaan de Japanners verder met rijst en vlees- of visgerechten. Daar hoort natuurlijk ook misosoep en groene thee bij! Misschien lijkt de hele dag door rijst wat eentonig. Maar ze wisselen goed af met bijgerechten. En tegenwoordig eten ze ook steeds en steeds vaker noodles

### Noodles

Noodles zijn in 3 bekende varianten verkrijgbaar; rāmen, udon en soba.

- Rāmen is de meest bekende noodle van Japan. Het zijn Chinese(!!) noodles en het wordt in Japan het vaakst gegeten met een kippenbouillon en voor de Japanse touch sojasaus en miso.
- Udon is een dikke witte noodle. Het is gemaakt van tarwe maar is wit van kleur.
- Soba is vergelijkbaar met vermicelli. Soba is dan weer gemaakt van boekweit en zijn daarom ook bruin van kleur.

De noodles worden in Japan vooral gegeten met een bouillon. Daarop kunnen ze dan weer vis of vlees doen. Daarbij komen nog de groente en miso. En niet te vergeten sojasaus!

### Sushi en Sashimi

Sushi is eigenlijk onmisbaar in de Japanse eetcultuur. Sushi wordt meer als een snack beschouwd in Japan maar dan ook natuurlijk weer met rijst! Sushi heb je in veel varianten en combinaties. De bekendste varianten die wij hier ook kennen zijn de maki en nigiri. De maki is een rol rijst met een vulling van vis, krabstick, komkommer of ei. Dit wordt opgerold in een vel gedroogde zeewier. Vervolgens wordt het in stukjes gesneden. De nigiri zijn stukjes rijst met een plakje vis, garnaal of ei erop.

Voor degene die alle rijst zat zijn, is er sashimi. Sashimi is eigenlijk gewoon verse vis die ze met sojasaus en wasabi eten. Je kunt denken aan zalm en tonijn, maar ook paling, makreel, surfmossel, zeebaars en dergelijke. Zolang het vers is, is het erg lekker!

Maar of het nou sushi of sashimi is, 1 ding hoort er eenmaal bij. Dat is wasabi! Wasabi is lekker pittig. Voor wie verkouden is, kan wasabi dé oplossing zijn. De neusholtes worden in één keer vrijgemaakt wanneer je iets teveel wasabi neemt. Wie durft?!

### Tempura

De Portugezen hadden tijdens hun verblijf in Japan de tempura uitgevonden. Maar nu is het een typisch Japans gerecht. Het is groente, vis of garnalen gefrituurd in een heerlijk luchtig beslag. Doordat ze koud water gebruiken in het beslag blijft het zo luchtig. Een van de bekendste tempura gerechten is de Ebi Tempura, oftewel gefrituurde garnalen.



Maar waarom eten ze nu eigenlijk met stokjes? Vroeger kookten ze het eten in een grote pot. Ze lieten het ook in een pot liggen tijdens het eten omdat dat ervoor zorgt dat het eten warm blijft. Maar om bij je eten te komen moet je dus iets hebben om het uit de pot te halen. Vroeger braken ze takjes af om als stokjes te gebruiken. Maar nu hebben ze stokjes in allerlei vormen en

kleuren met allerlei versieringen. Daarnaast koken Chinezen alles vrij snel. Om het kookproces te versnellen, snijden zij alles in hapklare stukken. Ook daarom is het dus niet meer nodig om met mes en vork te eten. Snijden is namelijk toch al gedaan.



## Bereikbaarheid van "De Hoop " gedurende het kamp

Je kunt maar nooit weten .....

Voor dringende gevallen is De Hoop gedurende het gehele kamp via de Mobiele telefoon te bereiken. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk direct bereikbaar zullen zijn via de mobiele telefoon van de groep (bijvoorbeeld tijdens de reis als we aan boord van De Hoop zijn).



Het kan voor komen dat we niet op De Hoop zijn, of dat we zo druk aan het manoeuvreren zijn dat we even niet kunnen opnemen. Dan kan de voicemail worden ingesproken. Zodra we in de gelegenheid zijn, bellen wij terug.

Neem dus liever geen telefoons mee. Het risico dat deze te water raken of sneuvelen is vrij groot. Sinds enkele jaren heeft elke bak ook een eigen mobiele telefoon, die ze tijdens de dagtochten in Friesland bij zich zullen hebben. Zo kunnen zij in geval van nood altijd contact met de leiding opnemen. **Eigen telefoons zijn dus overbodig!** Eventueel kan een eigen mobiel worden gebruikt zoals vroeger de telefooncel tijdens het passagieren. Lever hem dan in ieder geval in bij de kampbank!

Het nummer van onze telefoon is: **06-22210326**

Nog één ding: De mobiele telefoon = een **noodtelefoon!**



www.foksuk.nl



## Veiligheid aan boord

Dit is een zeer belangrijk onderwerp. Wij als staf proberen elk jaar het motorschip nog veiliger te maken. Hiertoe overleggen we met de scheepvaartinspectie en voeren adviezen van deze dienst uit. Wat wij niet in de hand hebben maar wat wel heel belangrijk is, is dat elke verkenners fit en uitgerust aan het zomerkamp begint.

Het plezier van een zomerkamp hangt namelijk voor een groot deel af van je eigen fitheid en gezondheid. En op een lange reis zoals deze kom je allemaal voor jou vreemde gevaren tegen. Bij deze gevaren gaat het voornamelijk om *ziekte en gezondheid* en soms over het voortbestaan van je *ledematen*. Het laatste klinkt misschien wat serieus, maar zo is het ook bedoeld.

**Het zomerkamp met het " motorschip De Hoop ",  
Vraagt om een aantal speciale Veiligheidsregels  
die we met elkaar in acht moeten nemen,  
ook als de staf je niet komt controleren.**

*Belangrijk: Lees de volgende regels goed:*

### Afmeren

De Hoop is een schip van 24 meter lang, dat vraagt om een bijzondere behandeling bij het afmeren, het afhouden van De Hoop, het vastmaken van de sleeprossen en dergelijke. Indien De Hoop gaat afmeren of een sluis binnenvaart, is er in principe niemand bovendecks behalve de dekbemanningsleden.

Soms staat de staf wel toe dat je bovendecks blijft, je blijft dan echter wel uit de gangboorden. Anders wordt de dekbemanningsleden bij het uitvoeren van hun taak belemmerd, terwijl de roerganger het uitzicht wordt ontnomen.

### Gevaren aan boord

De Hoop wordt uitsluitend met wrijfhouten en eventueel met een pikhaak afgehouden. Er mogen dus nooit lichaamsdelen tussen de wal en het schip komen. De kans is namelijk groot dat we dan van losse lichaamsdelen kunnen spreken.

Bedenk dat een tros een voortdurende bedreiging betekent van ledematen. Zeker wanneer je niet oplet. Indien je met een voet in een tros staat en de tros zich strak trekt, kost je dat een been en ben je invalide.

### Reddingsvesten



Bij het inschepen op de maandag voor het kamp zal iedereen reddingsvesten en een eigen reddingsvest krijgen toegewezen. Op dit reddingsvest komt ook je naam. Dit neem je altijd mee als je aan boord gaat van een vlet. De regel is: regenpak aan, dan ook reddingsvest aan. Dit onder andere omdat het erg moeilijk zwemmen is met een regenpak of zeilpak omdat deze na een tijdje vol loopt met water.



## Het water aan boord

Het water aan boord is uitsluitend bestemd voor: *drinkwater*, *kookwater* en *afwas water*. Op het dek staat steeds een kan met drinkwater. Iedereen gebruikt zijn *eigen* mok om uit te drinken. We trachten op deze wijze te voorkomen dat mogelijke infecties van de een op de ander worden overgedragen.

## Toilet bezoek

Tijdens de reis en 's nachts maken we gebruik van het boordtoilet. Overdag in het kamp maken we gebruik van de toiletten op de wal. Het toilet bezoek wordt altijd afgesloten met het wassen van de handen in ontsmettend water (water met dettol), dat in of bij het toilet staat. Ook neem je daarna even de bril af met een dweiltje gedompeld in dat water.



## Kleding

Trek regelmatig schone kleding aan, berg geen natte spullen op. Je vuile *droge* spullen berg je apart op in een vuile kledingzak. Natte spullen hang je uit op de waslijn. Die waslijn moet je later natuurlijk weer controleren op je droge spullen.



## De nachtrust

Zorg voor een goede nachtrust. Te weinig nachtrust veroorzaakt een grotere vatbaarheid voor ziekten. Voordat je gaat slapen wissel je van ondergoed. Je doet dan je “slaapslip” of pyjama aan. Slapen doen we natuurlijk in alle stilte, op wat gesnurk na dan.



## De ruimventilatie

's Nachts draait er een ventilator om voldoende frisse lucht in het ruim te brengen. Laat deze draaien, ook al maakt hij misschien wat lawaai.



## Het kombuis

Een voortreffelijke kombuisleiding is ook dit jaar weer aanwezig. Zij zijn op reinheid gesteld. Uitsluitend door een blinkend kombuis, kunnen wij voorkomen dat het niet een broedplaats van allerlei bacteriën wordt.

Er moet steeds met *heet* water afgewassen worden. Alleen dan zijn we er zeker van dat alle borden, mokken, schalen en bestek schoon de kast in verdwijnen. Ontsmettingsmiddelen zoals *Dettol* spelen aan boord een grote rol. Regelmatig wordt de kombuisvloer uitgedweild met *Ammonia*.

## Verwondingen

Verwondingen hoe klein ook, steeds door een staf lid laten behandelen. Meld ook direct wanneer je jezelf niet zo lekker voelt.

Tijdens het hele kamp bevindt de E.H.B.O. trommel zich in het roefje.

## Zwemmen

Er is in Nederland niet alleen sprake van oppervlaktewaterverontreiniging. Ook de bodem van het water is vaak een verzamelplaats van alles wat de watersporter en de beroepsvaart overboord zetten. Glas met name hoort daar ook bij. Daarom is het bij ons een regel dat zwemmen in het kamp alleen toegestaan is indien je zwemschoenen draagt (oude gymnastiek schoenen of iets dergelijks). Dus, **OP BLOTE VOETEN NOOIT HET WATER IN!!** Bewaak je zelf in deze!

Let op dat je, als je gaat zwemmen, je spullen om je af te drogen en je droge schoenen mee naar boven neemt. De trap in de Hoop is erg glad als hij nat wordt. En het wordt ook heel snel een bende als iedereen druipend door het ruim gaat lopen!

De laatste belangrijke regel wat betreft het zwemmen is dat er nooit alleen wordt gezwommen en dat er alleen wordt gezwommen met toestemming van de staf.

## Persoonlijke Hygiëne

Stafleden houden er uiteraard toezicht op de persoonlijke hygiëne. Maak het hen niet te moeilijk. Zorg ervoor dat je de dag *goed gewassen* begint.

Wij streven er naar om tweemaal in het kamp tijdens een dagtocht of bakkamp de verkenners te laten douchen.



## Chineese theecultuur

Tegenwoordig wordt er bij de Argonauten niet zo veel thee meer gedronken. Was het 15 jaar geleden nog heel gewoon om thee te drinken bij de lunch en het ontbijt, tegenwoordig is het vooral jullie schipper dit dat doet. Maar gelukkig zijn er steeds meer verkenners die ook een kopje thee meedrinken. In China wordt er ook veel thee gedronken. Dit gebeurt al ruim 2000 jaar, en daarmee is dit de oudste theecultuur in de wereld. Ze hebben er zelfs een eigen theeceremonie en theehuizen (een soort cafe, maar dan voor thee). Vroeger was thee zo waardevol, dat de Chinezen samengeperste balen thee als betaalmiddel gebruikten.



## Soorten thee

In het zuiden van China worden theeplanten verbouwd, daar is het klimaat geschikt. De theeplant is een kleine boom, die ze kort snoeien als een struik. Met de blaadjes van deze plant, kan je thee zetten. Hiervoor worden de jongste blaadjes gebruikt. Elke 2 weken worden deze eraf geplukt, en kunnen er weer nieuwe groeien. Dit kan met machines, maar echte kwaliteitsthee wordt met de hand geplukt.

De bladeren worden gesorteerd. De grote bladeren zijn voor de kwaliteitsthee, en de kleine en gebroken bladeren komen uiteindelijk in de zakjes van bv de Pickwick zoals wij die hier in Nederland kennen. In China drinken ze vooral groene thee. Hierbij zijn de blaadjes na het plukken kort gestoomd en daarna gedroogd. In Nederland drinken we vooral zwarte thee. Hiervoor worden de blaadjes langer vochtig en warm gehouden, zodat ze een beetje “roesten”. Daarna worden ze gedroogd.



## Geschiedenis

Wanneer er precies begonnen is met theedrinken is niet meer te achterhalen. Wel is bekend dat er in 221 v.Chr. al belasting betaald moest worden voor thee. In de begin jaren (Tang dynastie) was thee alleen voor de adel en geleerden. Rond het jaar 1000 (Song dynastie) begonnen ook de gewone rijken thee te drinken en rond 1300 (Yuan dynastie) konden ook de gewone burgers genieten van een kopje thee.

In de loop der jaren is ook de manier van bereiding aangepast. Tijdens de Tang dynastie was het gebruikelijk de thee te verpulveren tot een poeder. Deze werd samen met het water gekookt tot de kleur goed was, waarna er een snufje zout werd toegevoegd. Deze methode heet de School van de gezouten Poederthee.

Tijdens de Song-dynastie werd de theekunst verfijnd. Het theepoeder werd samen met heet water opgegoten en met een bamboe-bezempje geklopt om het schuimend te maken. De kunst van de theemeester bestond eruit dat het schuim zo lang mogelijk behouden bleef. Dit noemt men de School van de schuimende Jade genoemd.

In de Ming-fase werden gehele theebladeren gebruikt en ontstond de ceremonie met de naam Gong Fu Cha nog steeds in Zuid-China bestaat. Deze methode heet ook wel de School van de geurende Bladeren genoemd.



## Tradities

Traditioneel wordt thee geserveerd aan gasten waar men respect voor heeft. Zo bieden jongeren ouderen thee aan. Ook werd er vroeger bij het kiezen van een toekomstige schoondochter gekeken naar hoe goed zij thee kon zetten. Daarnaast toont de theekan de sociale status van de drinker aan. Een tinnen kan wordt gebruikt voor arbeiders, waaruit ook gedronken kan worden. De kan van porselein is voor familie en gasten. Eregasten en het hoofd van de familie krijgen hun thee in kopjes met een deksel.

Bij bruiloften speelt thee ook een belangrijke rol. Er zijn verschillende tradities, afhankelijk



van je afkomst en lokatie. Zo kan het zijn dat de bruidegom eerst 3 kopjes thee moet drinken voor hij de bruid mocht zien op de dag van de trouwerij. Of dat het bruidspaar alle gasten in een rij thee aanbied, en daar een geschenk (geld) voor terug krijgt. Nu weten jullie wat meer over de gebruiken van thee in China. Misschien dat we tijdens het kamp met elkaar ook eens een kopje thee drinken!



## Wat nemen we mee, en hoe?

Wat een tijd hè, bijna drie weken met elkaar op reis. Het gevolg hiervan is dat er ook vrij veel moet worden meegenomen. Merk alle kleding, vooral sokken en dergelijke a.u.b. zeer duidelijk.

**MERKEN** is ergens je naam op schrijven; geen tekenjes graag. De meeste tekenjes zijn namelijk zo voor de hand liggend dat er diverse verkenners op het zelfde idee komen.

Vooraf indien het weer wat "labiel" is, wordt de drooglijn in een zomerkamp vele tientallen malen leeggehaald. En wat is dan van wie????

En bedenk geachte ouder die dit leest: uw lieverdjes laten soms wel eens wat slingeren en weten vaak niet precies wat hun eigendom is.

Iedere verkenner heeft namelijk het volgende bij zich:

- Compleet uniform; Blouse, Das, Dasing, Fluitkoord, Marine Blauwe Broek, Scouting Riem, Argo-trui en Pet.
- VEEL reserve sokken (minstens voor elke dag één paar)
- Neem zoveel stuks schoon ondergoed mee dat je minstens om de twee dagen schoon kunt aantrekken
- 2 pyjama's of slaapslips
- Een waterdicht zeilpak/regenpak!!
- Bovenkleding: shirts en broeken in zodanige hoeveelheden dat we tussentijds geen wasserette behoeven op te zoeken.
- Voldoende warme kleding
- 2 stevige hangertjes, 1 voor je uniform en 1 voor je zeilpak

**En let nu goed op:** Aan boord van de Hoop is het verplicht om op gymnastiek/sport schoenen te lopen. Neem ook liever geen laarzen mee. In verband met het risico van overboord vallen draag je deze toch niet.

- pen en papier
- Toiletartikelen  
(vergeet geen aparte mok om water in te doen bij het tandenpoetsen)
- Zonnebrandolie (de beschermfactor aan de hand van eigen ervaring vaststellen); eventueel wat aftersun.
- Voldoende bad- en handdoeken
- Slaapzak en graag een kussentje of iets anders om onder je hoofd te leggen
- zakmes
- wat lectuur, o.a. voor tijdens de reis
- Gezelschapspelletjes voor de reis, avond en regenachtige dagen.



- 2 theedoeken; mogen best "goed gebruikt" zijn:  
Tegelijkertijd met je bagage inleveren; de theedoeken vormen je bewijs van toegang
- Een driestrengs eindje (een klein stukje oefentouw – te verkrijgen bij de staf)
- (Plastic) zak voor de DROGE doch VUILE was
- De kampkrant
- Dagrugzakje
- Zitlap
- Zwembroek en zwemschoenen

**ZORG DAT JE OUDERS DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS UIT DEZE KAMPKRANT WETEN.**

Neem verder naar het kamp al die dingen mee waaraan jij denkt behoefte te zullen hebben.

Radio's en andere af luisterapparatuur kunnen alleen tijdens de reizen worden gebruikt. MP3-spelers of Ipod's niet want die maken het onmogelijk om in noodgevallen snel contact te maken.

Het meenemen van een eigen mobiele telefoon is in principe overbodig en ongewenst. Eventueel kan een mobiel worden gebruikt zoals vroeger de telefooncel tijdens het passagieren. Lever hem dan in ieder geval in bij de kampbank!

### **Zakgeld**

Een aantal keren tijdens het kamp zullen we in Friesland door de bewoonde wereld varen. Soms is er dan gelegenheid om even te passagieren. Ik zou een maximum bedrag van rond de €15 adviseren. Mocht uw kind ook graag souvenir'tjes willen kopen en dergelijke, dan kan dit eventueel iets meer zijn. Het zakgeld kan bij ons veilig op de kampbank worden gezet.

### **De kampbank**

De kampbank is er natuurlijk ook dit jaar weer. Op de eerste dag van het kamp, aan boord van "de Hoop" kun je aan Arjen geld en kostbaarheden afgeven. Regelmatig gaat de kampbank open zodat je dan je geld kunt opnemen. Ook is de kampbank de enige manier waarmee bij de Toko betaald kan worden.



## De Ouderdag

Al vele jaren wordt de ouders de mogelijkheid geboden het zomerkamp te komen bezoeken. Eén dag in het kamp wordt omgedoopt tot "ouderdag". Al jaren lang is deze dag één van de hoogtepunten van het kamp. Bij een ouderdag moet je denken aan een vader-zoon roeiwedstrijden en als ouder mee zeilen met uw kinderen met een spectaculaire wind.

Omdat veel verkenners voor het eerst op zomerkamp gaan en de ouders zich dus nog geen beeld hebben kunnen vormen van het zomerkamp is er ook dit jaar een ouderdag (en omdat het zo leuk is). De ouderdag zal dit jaar worden gehouden op **zondag 26 Juli**.

Ons kampterrein is uitsluitend over water bereikbaar. U wordt opgehaald bij de camping van de familie Rennema. Dit zijn de gegevens:

Recreatiebedrijf Gouden Plakje

Kaepwei 2

8611 JL Gaastmeer

<http://www.goudenplakje.nl/contact/>

Als de camping op rijd, kan je meteen links voor de schuur op een verhard stuk parkeren. Wij zullen jullie daar vanaf 10 uur ontvangen. We willen om uiterlijk half 11 wegvaren. We varen vanaf daar met de vletten naar het kampterrein. Dat is een tochtje van 5 minuutjes.

Op het kampterrein wordt u onthaald met een kopje koffie of thee. Vervolgens kunt u een kampdag meemaken. Tussen de middag zullen we een gezamenlijke broodmaaltijd nuttigen.

Het zal vast weer een gezellige dag worden. Wel willen we graag weten wie er komt, de minimale deelname is 10 ouders. Broers en zussen zijn natuurlijk ook welkom. Opgeven kunt u doen met de deelname strook die u nog krijgt.

### Nog even kort samenvatten:

- 26 Juli om 10.30 uur vertrekken we Recreatiebedrijf het Gouden Plakje
- Vaartocht naar het kampterrein.
- Demonstraties en de gelegenheid actief deel te nemen aan het programma
- Gezamenlijke broodmaaltijd.
- Vertrek van kampterrein ± 16.00 uur.



## Het Chinese Keizerrijk

In Nederland hebben we sinds 1815 een koningshuis dat aan de macht is. Hoewel de Koning inmiddels geen echte macht meer heeft bestaat het koningshuis nog steeds. China heeft heel lang ook een soort van koning gehad die de macht had, ze noemden hem alleen geen koning maar Keizer. De Chinese heersers noemden zich Keizer om hier mee aan te geven dat ze boven de koningen en hertogen stonden van de verschillende koninkrijken die er door de eeuwen heen in China waren. De Keizer van China stond boven iedereen omdat hij het *Hemels Mandaat* had. De Chinezen geloofden dat de Keizer door de Hemel verkozen en gezegend was, hij was de *Zoon des Hemels* (天子 *tianzi*). Normaal ging het *Hemels Mandaat* door van vader op zoon maar als de Keizer zijn werk niet meer goed deed verloor hij het mandaat. Dan gaf de Hemel het mandaat aan iemand anders en werd die Keizer. De Hemel liet wanbestuur bijvoorbeeld blijken door misoogsten, hongersnoden en natuurrampen. In praktijk kwam het volk dan in opstand of kwam er een oorlog met een andere familie. Nadat de Keizer was afgezet kwam er een nieuwe *Zoon des Hemels*. Op deze manier ontstonden er dynastieën, regeerperiodes van Keizerlijke families Als je naar de geschiedenis van China kijkt is dit een steeds terugkerend patroon dat de dynastieke cyclus wordt genoemd:

- Een nieuwe dynastie komt aan de macht;
- China beleeft een tijd van voorspoed onder deze dynastie. Hervormingen worden uitgevoerd en uitvindingen worden gedaan. De economie en welvaart bloeien;
- De Keizers worden decadent of putten de schatkist uit met zinloze oorlogen;
- Misoogsten, hongersnoden, stormen en overstromingen teisteren China;
- Het volk komt in opstand en de dynastie valt;
- Een kortere of langere periode van instabiliteit breekt aan tot een nieuwe dynastie de macht grijpt.

De eerste Keizer officiële Keizer van China was Ying Zheng van de Qin-Dynastie (秦朝) die in 221 voor Christus aan de macht kwam. Van de Qin-dynastie (spreek uit als tsjin) is ook de naam China afgeleid. De Qin-dynastie was erg streng en liet bijvoorbeeld alle grote filosofische geschriften van Confucius en het Taoïsme vernietigen. Omdat het regime zo streng was kwam het volk al snel in opstand en daarom duurde de Qin-dynastie slechts 15 jaar. De Qin-dynastie is vooral belangrijk doordat ze het bestuur van China centraliseerden en ook de valuta, het schrift en rekeneenheden uniformeerden. Ook werd de basis gelegd voor de Chinese Muur tijdens deze dynastie. De laatste Keizer was Xuantong van de Qing-Dynastie (大清) die al op driejarige leeftijd in 1908 keizer werd en weer werd afgezet in 1912 na de Xinhai revolutie. Na de revolutie was hij officieel nog keizer tot 1924 maar regeerde hij feitelijk niet meer en zat hij gevangen in de Verboden Stad. Hij heeft nog gevangen gezeten in Japan en de Sovjet Unie voordat hij uiteindelijk een normale burger werd en een baantje als tuinman aannam. Over zijn leven is zelfs een bekende film gemaakt: *The Last Emperor* Op de volgende pagina staat een tijdlijn van China waarop de dynastieën goed te zien zijn. Zoals je kunt zien zijn er ook al dynastieën voor de Qin-dynastie. Omdat het Keizerrijk pas officieel begon in de Qin-dynastie worden deze vroege Dynastieën niet tot het Chinese Keizerrijk gerekend. De uitleg in het plaatje is in het Engels, mocht je daar niet uitkomen dan moet je maar aan je ouders vragen of ze je willen helpen. Anders is er vast wel een staflid dat je erbij wilt helpen.





## Homeward bound

*"Eind goed, al goed"*

Aan deze spreuk kunnen we natuurlijk een heleboel inhouden geven. Maar wat betreft ons ZOMERKAMP zou ik willen zeggen, "De laatste indrukken zijn erg belangrijk".

Weten we het nog?

We komen in Friesland aan, het weer is goed, het humeur van iedereen ook en de spelen zijn, zoals altijd, hartstikke leuk. Het gaat dus allemaal geweldig. Maar we kunnen helaas niet eeuwig in Friesland blijven dus op woensdag begint de terugreis. Iedereen is wat vermoeid...

Er kunnen verschillende dingen misgaan tijdens de thuisreis. Het weer kan tegen zitten, de wachttijden bij bruggen en sluizen zijn wat langer dan we eigenlijk leuk vinden, iemand doet wat doms of De Hoop maakt een rare manoeuvre die het de vletten moeilijk maakt.

En dan gebeurt het ineens:

Een paar grote monden over en weer en de stemming is grondig bedorven.

Het is al een keer voorgekomen na een voortreffelijk kamp, toen we de laatste rommel op het eiland aan het opruimen waren. Met een forse kater ging iedereen toen naar huis.

En dat terwijl ook het omgekeerde mogelijk is: Het weer zat niet mee, het humeur van sommigen was niet al te best, de bak wilde niet altijd zoals jij het wilde, het zat dus allemaal wat tegen behalve dan dat de spelen, die zoals altijd, goed waren. De thuisreis is echter voortreffelijk.

Zo'n laatste ervaring maakt dan het hele kamp tot een voortreffelijk kamp.

Zullen we het zo dan gaan doen? En natuurlijk hopen wij dat zo'n thuisreis niets HOEFT goed te maken, maar dat het een kroon wordt op het zomerkamp!



## Sloepenrol 2015

### **Meeuwen**

Bram Kamps  
Neal van der Gaag  
Paul Dijkxhoorn  
Filip van Lit  
Daan Cornelisse  
Machiel Ijmker

### **Jagers**

Jonas Hilz  
Bas Jukema  
Jasper Verlaan  
Martijn Giebel  
Micha van den Berg

### **Stormvogels**

Jelle-Merijn van Mil  
Menno Brink  
Frank van de Top  
Tijmen Brandwijk  
Sem Lindhout  
Yoshin Lagrand

### **Aalscholvers**

Frank Brand  
Jesse Dijkshoorn  
Lukas van der Burg  
Bas Dijkxhoorn  
Jasper van 't Hof  
Riley van Leeuwen

### **Zeearenden**

Paul Kamps  
Marijn Brandwijk  
Jordy Dijkxhoorn

### **Koks**

Hans Stoutjesdijk  
Raymond Hoefman

### **Staf**

Martijn Briejer  
Pim Schenk  
Arjen Groenheijde  
Bas Hofman  
Bart Brand  
Sipke de Man  
Koen Mourits  
Henk Fasotte

