

Minecraft

geilustreend: Arie

kabt: Yurion

geschreven: Steijn



Er waren eens drie jongens, die aan het mincraftten waren.
Zij heette Steijn, Arie en Yurian, ze kregen een bericht op de
t.v. Over dat er een rare doos in het bos was gevonden.
De drie jongens gingen op onderzoek uit, in het bos vonden
zij een mincraft bonus kist, zij openden ~~een~~ ^{de} kist toen was
er een fel licht en waren zij in een wereld vol blokjes.

STEIJN



YURIAN



ARIE



Na veel tijd in deze wereld ontdekt te hebben, vonden de jongens de onderdelen om de End te vinden. Ze stapten in het portaal, ze kwamen in een kamer en liepen vervolgens op een groot platform daar was de Enderdragon. Geen enkele aanval bracht schade aan. Zij kwamen erachter dat eerst de levensblokken en op de palen kapot geslagen ~~moesten~~ moesten worden. Uiteindelijk versloegen ze zo de Ender dragon.



Even later hadden ze de baby Enderdragon getamt, Zij vlogen op de draak door de minecraft wereld. De Draak was helaas niet erg slim, want hij vloog door een portaal. Hierdoor kwamen de jongens en de draak in de echte wereld.
Wat er daarna gebeurde is een ander verhaal

