

de wraak van de grienels



chast buxik, wezels en veldman.

gaan een klas uitnodigen ze komen op hokereensdag.

ze gaan met een bij door het bos de bestuurder dreift

zich om en trekt ze gericht eraf, de meester recht

het is allemaal nep. Het is allemaal niet, egt dan
komt dracula en zegt het is wel echt we komen straks
in het griezel woud. En daar zullen jullie ten onder gaan.

ze er in drie minuten bij het raaf
de spoken waren best vieren ze duanpen een dola-
bles blaas. Dan dracula komt erom recht
een geest iedereen gen verstoppe dracula
weld ons niet Adelen

